

# Wandaden

COLUMN MARGRIET OOSTVEEN



**G**isteren had alles op het Plein in Den Haag nog met Joris Demmink te maken. En dan bedoel ik: alles. De secretaris-generaal van Justitie wordt zoals bekend al jaren beschuldigd van nooit bewezen wandaden in verband met pedofilie. Nu bleek hij volgens boze burgers ter plekke ook al medeverantwoordelijk voor de moord op Marijanne Vaatstra. Dat is het maar weet.

Zo'n veertig mensen verzamelden zich voor een demonstratie tegen de sg, die overigens bijna met pensioen gaat. Zelf vonden ze de opkomst ook wat tegenvallen. Ze waren van plan naar Demmink's huis te lopen, alsof het nog niet genoeg was dat het wandelend kruitvat Micha Kar daar al eens 'pedofiel' op de gevel heeft gespoten. Iets wat nog trots wordt getoond op de YouTube-zender Joris Demmink TV, die opriep tot de demonstratie. Vliegtuig-

technicus Erik Donk, met 'JDITV'-petje, zei dat hij zijn baan had opgezegd en nu van dit tv-zendertje leeft, dankzij „giften“. Ook hij heeft intussen ruzie met Micha Kar. En Kar had vandaag bovendien ruzie met zijn vriendin, zei Donk, daarom was hij er niet.

Wel gekomen: enkele gemaskerde leden van actiegroep Anonymous, één nogal afwezig ogend persoon namens Occupy Den Haag en één in tomatenmutsje en dito shawl gehuld SP-lid uit Eindhoven. Verder voornamelijk de eeuwige individuen.

Je hoeft zo'n gezelschap maar voorzien van bloconote en open glimlach tegemoet te treden

## Gemaskerd demonstreren tegen topambtenaar

(„Goedemiddag! NRC Handelsblad“), of ze overladen je met misstanden. Men stond letterlijk in de rij.

Dus drukte Robert-Jan Kelder van Unieke Boeken Uitgeverij Willehalm me een flyer in handen over de aan Theo van Gogh opgedragen 'werkelijkheidsroman' 'Doodlopende Weg, geschreven door ene Karate Bob. („Karate Bob durft al twee jaar niet naar buiten, omdat hij bang is te worden vermoord.“)

Net toen ik de uitgever wilde vragen wat een werkelijkheidsroman is, werd hij aan de kant geduwd door een geheimzinnig kijkende vrouw met de flyer 'Free Bybustin Now!!!'. Want dat is ook een bekende complottheorie in dit verband – het bleek een lang verhaal.

En daar hadden we ene Theo Hofman, die vond dat ik zijn softnummer in de krant moest zetten. Ook duwde hij me het boek *De Dem-*

*mink Doogpot* onder de neus.

Theo Hofman had nog „een mooie uitspraak“ voor me. Was ik er klaar voor? Dat was ik.

„DEMMINK KRIJGT EEN LINTJE VOOR HET MISBRUIK VAN EEN KINDJE!“, schreeuwde hij. Er landde wat speeksel in mijn bloconote.

„Ja“, zei ik. „Het rijmt.“

Hofman: „Daarom!“

Volgende iemand met Anonymous-masker: „Laat er nou farsenlijke media komen in plaats van klaplopers!“

En zic: als door God gezonden kwam daar toen dat mooie meisje van het tv-programma *Pow!News* aanlopen. Werd het toch nog een zinnvolle bijeenkomst.

Margriet Oostveen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Christiaan Weijts.